

Verbinding



Contactorgaan van de
Protestantse
Gemeente te Gasselte

Startzondag 17 september

Heilig Avondmaal aan huis

Open Monumentendag 9 sept.

Kerkenraad

Predikant

Ds. L. Roersma
Lutkenend 2 (De Weem)
9462 PN Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;
bereikbaar onder nummer 06-11232923.

e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Voorzitter:

Mevr. G. Ritsema giritsema@hotmail.com

Scriba: vacature

Ouderlingen

Mevr. E. Tamminga tel. 06-50613876
Mevr. G. Ritsema giritsema@hotmail.com

Ouderling-kerkrentmeesters

Mevr. L. Stolker tel. 648650
De heer B. van der Wal tel. 0592-265254

Kerkrentmeesters

Dhr. J.H.P. Tamminga tel. 06-42221255
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

Diakenen

Mevr. N.A. Tingen-van Rijn tel. 06-45234170
Mevr. E.L. Vreugdenhil tel. 564107

Zondagsschoolleiding

Mevr. Sjouke Wegman tel. 565442
Mevr. Blanka Rutgers tel. 0592-262828

Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

Koster

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360

Verhuur kerkelijke gebouwen

vacant, tijdelijk bereiken via mevr. E. Tamminga,
06-50613876, elsketamminga@ziggo.nl

Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525

Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters NL 73 RABO 0321 1007 51
Diaconie NL 71 RABO 0321 1052 49
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
NL 34 RABO 0321 1530 57

Website kerk

www.kerk-gasselte.nl



Website Vrienden Witte Kerkje

www.vriendenvanhetwittekerkjegasselte.nl



Vrienden Witte Kerkje Gasselte





Wat goed is voor mens en dier

'Pas op de poes!' Al een tijdje hangt er een bordje met deze tekst, zo halverwege de Dorpsstraat. Eerst hing er nog een snelheidsmeter onder die je, al naar gelang je snelheid, in het groen vrolijk toelacht of in het rood verdrietig aankeek. In combinatie met die snelheidsmeter is de boodschap duidelijk: bij het groene lachje ben je eerder in staat om voor de plotseling overstekende poes te stoppen, maar wát gebeurt er als je te snel rijdt? Oké, helder..., toch? Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Want stel nou dat je diep in je hart doodsbang voor poezen bent? Dan krijgt zo'n tekst een heel andere lading: 'kijk uit, want elk moment kan er een kat op je nek springen!' Om die uitleg te snappen, hoeven we het woord 'poes' alleen maar te vervangen door het woord 'wolf'.



Hoe vanzelfsprekend is dat wat je bedoelt? Dat wat voor de één heel helder en duidelijk is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Zo heb ik lang nagedacht over een vraag van één van de juffen van de basisschool waar ik op bezoek ben. De lunchpauze breekt aan en een paar leerkrachten schuiven aan met hun broodtrommeltje. Er ontspint zich een ge-

sprek over de verschillende geloven en hoe die (niet altijd positief) uit kunnen werken voor mensen. Op mijn inbreng dat de maatstaf voor iedere godsdienst moet zijn of deze wel al dan niet goed is voor mensen, reageert één van de juffen met de opmerking: 'maar wát is goed?' En ja, inderdaad, ook dat woord is niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht lijkt. Want wat goed is voor de één, hoeft niet goed te zijn voor de ander. We ménen dat we allemaal snappen wat het woord 'goed' inhoudt. Maar is dat ook werkelijk zo?

Er moet toch een manier zijn waardoor we elkaar op dat vlak niét verkeerd begrijpen? Is het mogelijk om duidelijk te maken wat 'goed' is voor alle mensen en voor heel de natuur (bijvoorbeeld voor die

poes), zonder dat je daar misverstanden over krijgt? Dan kom ik als eigenwijs gelovige toch uit op het Christendom. Op een gegeven moment vragen mensen aan Jezus wat nou de kern van geloven is. Hij geeft dan als antwoord: 'God liefhebben en de ander als jezelf!' (Marcus 12:33). In ons taalgebruik is deze uitspraak opgenomen als een spreekwoord: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Stel dat iedereen dat nou eens als levensmotto zou hanteren? Het is een uitspraak die je moeilijk meervoudig kunt interpreteren, want er wordt simpelweg van je gevraagd of je een ander net zo behandelt als je dat graag voor jezelf

zou zien.

Als je echt vanuit die gedachte leeft, dan is dat goed voor alle mensen (en dieren) om je heen. Is dat een goed antwoord op uw vraag juf?

ds Loes Roersma



Van de kerkenraad



Terugblik

Binnen de kerkenraadsvergaderingen hebben we een aantal mensen “op visite” gehad. Zo kwam Rona Schuitema, die samen met Wieke Koning, de preekvoorziening verzorgt, ons uitleg geven over de stand van zaken. Voor het jaar 2024 is het rooster bijna rond en zijn er nog een aantal “gaten” die opgevuld dienen te worden. Daarnaast wordt de zorg uitgesproken van een groot aantal predikanten die o.a. in de provincie Groningen en Drenthe met

emeritaat gaan. Het wordt daardoor steeds moeilijker om het rooster rond te krijgen. Een serieuze kwestie die de aandacht van de kerkenraad heeft. We zijn zeer dankbaar met de inspanningen die Rona en Wieke verlenen om te zorgen dat er elke zondag weer een voorganger beschikbaar is.

Ook is Anneke de Hoop bij een kerkenraadsvergadering aangeschoven om toelichting te geven op het beleidsplan kerkmuziek PKN Gasselte, die zij n.a.v. een opdracht vanuit haar opleiding heeft beschreven. Als kerkenraad hebben wij hier vragen over mogen stellen en zullen dit beleidsplan op een andere vergadering weer agenderen om te kijken naar de praktische haalbaarheid hiervan.

Fijn dat er zoveel mensen, zichtbaar en onzichtbaar, zich inzetten om de kerkelijke gemeenschap binnen Gasselte staande en levend te houden. Zonder deze inspanningen kunnen wij niet en daar zijn wij als kerkenraad ons ook terdege van bewust.

Vakantie

De kerkenraad zal in augustus niet vergaderen i.v.m. de vakantie. Een tijd om rust te nemen en terug te kijken op wat er is gebeurd en voorbereiden (voor zover dat mogelijk is) op wat er gaat komen.

Een tijd voor bezinning en reflectie.

De eerste woensdag van september zullen we als kerkenraad weer bij elkaar komen en gaan vergaderen.



Vooruitblik

Het is mede door de corona-periode, lang geleden dat er een vrijwilligersavond is georganiseerd. Deze willen we graag weer nieuw leven inblazen en de bedoeling is om deze op zaterdagavond 9 september te organiseren. Een uitnodiging volgt nog. Op zondag 10 september zal de startzondag plaatsvinden.

Ook zullen we van 9 mei t/m 20 mei 2024, tussen Hemelvaart en Pinksteren, weer deel gaan nemen aan “Feest van de Geest”, met als thema “Troost”.

Mooie activiteiten waarbij we elkaar mogen ontmoeten.

Namens de kerkenraad,
Gerja Ritsema

Cursus Theologische Verdieping Geïnteresseerden TVG Assen *verfrissend, verrassend, verrijkend, veelkleurig*

Waar ben je naar op zoek? Wat verwacht je van dit leven hier en nu? Heeft het leven zin?

Levensvragen die jij je misschien op dit moment stelt. Vanuit het christelijk geloof blijken verrassende antwoorden en inzichten mogelijk. Of je nu gelovig bent of zoekend, twijfelt of zeker weet: theologie is een veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over God en mensen, over aarde en hemel, over verleden, heden en toekomst.

Theologie voor Geïnteresseerden is een driejarige cursus waarin alle vakken aan bod komen die een voltijds theologieopleiding ook biedt. Hierin worden inzichten en antwoorden aangereikt op geloofs- en levensvragen vanuit verschillende geloofs-visies. Deze cursus biedt een breed palet aan mogelijke antwoorden op theologische onderwerpen. Daarmee is er ruimte voor verschillen.

Cursisten reageerden als volgt:

“Ik had niet zo veel meer met de kerk maar er zijn nu weer nieuwe bronnen aangeboord.”

“Je hebt gesprekken met anderen over de zin van het leven en je leert na te denken over de essentie van ons bestaan en je eigen mening daarover te vormen.”

“De cursus raakt me persoonlijk. Het is niet alleen meer te weten te komen over God, de Bijbel en de kerk, maar door vakken als ethiek, pastoraat en filosofie leer je jezelf beter kennen en groei je in je geloof.”



De cursus start weer in Assen op 17 oktober 2023 en is wekelijks op dinsdagmorgen van 09.00 – 12.15 u. behalve in de schoolvakanties. Elke morgen bestaat uit twee vakken met een pauze daartussen.

Op donderdagavond 12 oktober 2023 bent u van harte welkom om kennis met ons en met elkaar te maken en om uw vragen te kunnen stellen. De avond begint om **19.30-** tot hooguit 21.30 u. We verwelkomen u dan in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. We zorgen voor koffie/thee met koek.

Meer informatie is ook te vinden op www.tvgassen.nl. U mag ook onze secretaris bellen, Bert van Maanen, onder 06-5184 6656 voor meer informatie en u kunt u bij hem ook aanmelden.

(advertentie)

Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei
met goed verzorgde voeten door

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura

Jannie E.G. Oortwijn-Timmer

medisch pedicure

Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppscura@hotmail.com



Nieuws vanuit het Vrouwencentrum in Abepura: de Jaarcursus

Het Vrouwencentrum is het nieuwe meejarenproject dat we als gemeente gaan ondersteunen. We doen dat in samenwerking met Kerk in Actie, zodat we zeker weten dat het goed gecontroleerd en begeleid wordt. In de Verbinding komt een nieuwe rubriek, waarin steeds een ander aspect van dit werk wordt belicht. Dit maal is het de jaarcursus voor vrouwen uit het binnenland, bij de hoofdvestiging in Abepura.



Op 2 april 1962 wordt, door de christelijke kerk van Papua, het opleidingscentrum voor meisjes en vrouwen opgericht in Abepura (toen nog bekend als

'Hollandia-Binnen'). Al meer dan 60 jaar worden een aantal vrouwen door de verschillende Classes (districten binnen de kerk) naar het Centrum gestuurd om daar voor een jaar opgeleid te worden op heel verschillend gebied. Van heinde en ver reizen zij af, soms dagenlang lopend. Van de echtgenoot en de familie is er toestemming nodig, zodat de vrouw niet halverwege de cursus naar huis geroepen wordt. In de logeerkamers staan diverse stapelbedden om alle vrouwen te huisvesten. Het eten gebeurt gezamenlijk in de eetzaal. Tijdens de opleiding wordt er door docenten van 3 afdelingen lesgegeven:

Afdeling 1 financiën: geld is een relatief nieuw gegeven, met name in het binnenland van Papua. Tijdens deze lessen leren de vrouwen hoe je met geld omgaat, hoe een kasboek werkt en op welke manier je geld op een goede manier kunt besteden.

Afdeling 2 keuken, hygiëne, naailessen: met kooklessen, voedingsleer, het aanleggen van een moestuin met gevarieerd voedsel, hygiëne, leren naaien en borduren is dit wel de meest uitgebreide afdeling.

Afdeling 3 geloof en maatschappij: naast het leren opzetten van een kerkdienst en het omgaan met de Bijbelverhalen, wordt hier ook aandacht gegeven aan hoe je pastoraat bedrijft, 'gender', waarmee de verhouding tussen mannen en vrouwen bedoeld wordt (geweld tegen vrouwen is structureel) en de impact van bijvoorbeeld HivAids op gezinnen en het gemeenteleven. Na een jaar gaan de vrouwen weer terug naar hun eigen dorp, om wat zij hebben geleerd uit te dragen, als een soort 'sociaal werkers'. Na verloop van tijd is er ook een terugkomcursus, om weer wat bijgespijkerd te worden.

Leuk weetje: de straat waaraan het Vrouwencentrum gevestigd is heet (niet voor niks) 'Jalan Sosial'!
Mocht je een filmpje willen kijken over het vrouwencentrum dan is dit een aanrader: <https://vimeo.com/131064628>



Bloemengroet

De bloemen gingen afgelopen maanden naar de volgende personen:

- | | |
|------|---|
| 14-5 | Ds. Loes Roersma |
| 21-5 | Mevrouw Schuiling
Hoogte der Heide |
| 28-5 | Mevrouw Sonja Been
Hoogte der Heide |
| 4-6 | Mevrouw Venema
Joh. Cuperuslaan |
| 11-6 | Mevrouw Woortman
Kostvliet |
| 18-6 | Mevrouw Janneke de Vries
Borger |
| 25-6 | Mevrouw Dallinga
Joh. Hilbinglaan |
| 2-7 | Mevr. Kroesinga
Hoogte der Heide |
| 9-7 | Mevrouw Wieke Berends |
| 16-7 | Fam. Grooten
De Hoefslag |
| 23-7 | Mevrouw Grietje Hendriks
De Hoefslag |
| 30-7 | De heer Klaas Beuker
Odoorn |



Van het College van Kerkrentmeesters

Een 'groene' witte kerk

In juni zijn de muren aan voorzijde (entree) en noordkant behandeld met een biologisch afbreekbaar Bioschuim ter bescherming van de muren tegen groene aanslag en mosvorming. Bioschuim reinigt, heeft een desinfecterende werking en laat een niet zichtbare beschermlaag achter. Een relatief goedkope en 'groene' manier in vergelijking met eerdere duurere en/of agressieve hoge drukspuit behandelingen. Resultaat is duidelijk zichtbaar.



Jaarrekening (2022) Protestantse Gemeente te Gasselte

De jaarrekening is opgesteld door het college van kerkrentmeesters, goedgekeurd door de kerkenraad en via het Financieel Rapportage en Informatie Systeem (FRIS) ingediend bij het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). Jaja klinkt gewichtig.

FRIS is het digitaal hulpmiddel (verplicht) voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen. FRIS brengt uniformiteit en gemak voor de kerkrentmeesters.

Een verkort resultatenoverzicht kunt u vinden op onze website onder het hoofdmenu "Doneer". De kerk is dit verplicht vanuit de ANBI-wetgeving (Algemeen nut beogende instelling) en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst overeengekomen is. Daarom kunt u uw giften en vrijwillige bijdragen aftrekken van de belasting. De kerk heeft uw bijdrage hard nodig! (zie resultatenoverzicht).

Wat houdt ons verder bezig?

- De kerk en de leerkamer worden schoongemaakt door een vrijwilliger tegen een kleine vergoeding. De schoonmaakkploeg werd simpelweg te klein.
- Verhuur kerk (huwelijken) gaat uitstekend met name door 5 fantastische vrijwilligers.
- Op onze website is de nieuwsrubriek verplaatst. Klik op de 'home' tab in het hoofdmenu.
- Er vindt een inventarisatie plaats voor restauratie van metsel- en voegwerk van de monumentale tuinmuur voor de kerk. Deze verkeert in slechte staat.
- Een drietal vrijwilligers heeft zich ontfermt over het kerkarchief. Archiefstukken t/m 2015 worden ondergebracht bij Drents Museum in Assen.



Puinruimen

Achter de houten berging naast de parkeerplaats was het een 'zootje'. Door gerenommeerde puinruimers is maar liefst 6m3 puinzooi geruimd. Alles netjes aangeharkt achterlatend met de nodige zweetdruppels.

Voor tijdens de vakantiedagen:

* PG-Gasselte website met nieuwsrubriek (onder 'home' tab in hoofdmenu). <https://www.kerk-gasselte.nl>

* Instagram met zeer mooie huwelijks-, activiteiten- en kerkfoto/filmpjes. https://www.instagram.com/het_witte_kerkje_gasselte

[kerkje_gasselte](https://www.kerk-gasselte.nl)

* Via [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl/stations/2646-Protestantse-Gemeente-Gasselte) kunt u diensten 'live' volgen of terugluisteren. <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2646-Protestantse-Gemeente-Gasselte>

Namens het College,
Jan Tamminga

Startzondag 17 september: 'Ga mee!'

Vanaf 17 september beginnen de activiteiten van de kerkelijke gemeente met een vrolijke dienst die samen met de Zondagsschool wordt voorbereid. De Cantorij werkt mee om de liturgie te ondersteunen. Als thema kiezen we: 'Ga mee!', dat voor het komende seizoen ook het jaarthema is van de PKN. We worden als kerk daarmee uitgedaagd om samen met andere gelovigen en mensen van goede wil op te trekken. In deze dienst geven we daar de aftrap van.

Vorming en Toerusting

(zie ook boekje V&T voor verdere informatie)

Elke 2^e dinsdag van de maand duiken we in een Bijbelboek om daar samen over na te denken en meer te weten te komen over de achtergronden. De eerste drie keer lezen we uit het Oude Testament het boek 'Hooglied'. Benieuwd? Kom dan langs op **12 september**, om 19.30 in de Leerkamer.

Op **donderdag 21 september** start de gespreks-groep 'Aaltje Stobbelaar'. We praten met elkaar aan de hand van het boek van Henri Nouwen 'Eindelijk thuis'. Acht maal ontmoeten we (elke derde donderdag) elkaar in de Leerkamer vanaf 19.30 uur. Wees welkom!

We gaan het op **zaterdagmiddag 14 oktober** toch nog een keer proberen, om met elkaar te kijken naar de film 'Des hommes et des dieux'. We beginnen om 14.00 uur met een kopje koffie/thee en starten dan zo snel mogelijk de film, want deze duurt ongeveer twee uur. Na afloop bespreken we wat we hebben gezien, onder het genot van een drankje of iets fris. Tot dan, in de Leerkamer.

Koffie ochtenden in de Leerkamer

Ook het komende seizoen zijn er om de twee weken, op de woensdag, koffieochtenden in de Leerkamer van het Witte Kerkje.

De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen de pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken. Je mag de hele ochtend er gezellig bijpraten maar ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed!

De komende koffieochtenden zijn op 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december.

De koffie staat klaar van 10.00 tot 11.30.

Wees welkom!



Heilig Avondmaal aan huis

Wilt u graag deelnemen aan het avondmaal maar bent u, door lichamelijke beperkingen of door ziekte, niet in staat om dit in de kerk mee te beleven dan is er nu de mogelijkheid om dit thuis te vieren. U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de diaconen: Lies Vreugdenhil tel. 0599 – 564107 of per mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl of bij Adnes Tingen-van Rijn tel. 06-45234170 of per mail: adnesvanrijn@hotmail.com Op deze wijze hopen wij u van dienst te kunnen zijn zodat u, juist wanneer er moeilijke of verdrietige omstandigheden zijn, betrokken blijft bij onze kerkgemeenschap waarin wij om willen zien naar elkaar in voor- en tegenspoed.

Namens de diaconie,
Adnes Tingen-van Rijn



MAALTIJDVOORZIENING GASSELTE

Tafeltje Dekje - sinds 1988 een begrip!

Maaltijden op maat, met bezorging aan huis

Bezorgingsgebied: Gasselte, Kostvliet, Gasselternijveen, Gasselternijveenschmond, Gieten en Gieterveen.

Meer informatie: Marjan van der Duin,
0599-512753 / 06-40710965
info@maaltijdvoorzieninggasselte.nl

www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl

Tussen Kunst en Geloven: melancholiek en dramatisch

Op 11 september 1883 stapt Vincent van Gogh uit de trein in Hoozevee. Drie maanden lang verblijft hij in onze provincie en op 11 september 2023, precies 140 jaar later, start de allereerste tentoonstelling over deze Drentse periode in het Drents Museum in Assen.

Ook al is dit de minst bekende fase in zijn leven, toch maakt Vincent een grote ontwikkeling door, zowel als mens en als kunstenaar. Hij staat versteld van het rouwe landschap dat hij hier aantreft en van de plaggenhutten waarin mensen in grote eenvoud en armoede leven. De werken die hij in Drenthe maakt ademen de sfeer, het gevoel en de troosteloosheid die hij ervaart en om zich heen waarneemt. Niet altijd begrijpt hij wat hij ziet. Zo schrijft hij over 'Landschap met veenstammen' aan zijn broer Theo: *'Gisteren teekende ik verrotte eikenwortels, zoogenaamde veenstammen, zijnde eikenboomen die misschien een eeuw onder 't veen bedolven zijn geweest [...] Die plas in den modder met die verrotte wortels, 't was absoluut melancholiek & dramatisch...'* (citaat uit het winternummer van 'Het Drentse Landschap' p. 18/19). Vincent blijkt er zo'n 1000 jaar naast te zitten! Dat wat hij met inkt op papier vastlegt, zijn de zogenoemde 'kienstobben' – eiken die door de explosieve groei van het veen rond 800 na Christus overwoekerd raken en geconserveerd zijn.

In het troosteloze landschap dat Vincent in Drenthe aantreft, herkent hij zijn eigen ziel; dezelfde melancholie en dezelfde dramatiek. Hier vindt hij de buitenwereld bij uitstek, waarmee hij kan uitdrukken wat er leeft in zijn eigen ziel. De maanden die hij hier doorbrengt zijn eenzaam, maar zijn werk biedt hem, zoals altijd, een soort anker waardoor hij het leven aankan. Het zó kunnen vertalen van dat wat er binnenin je leeft, dat weerspiegeld te zien in dat wat je om je heen ziet, dat is de kracht van deze kunstenaar.

We zijn nu 140 jaar later. De omstandigheden zijn veranderd. Wanneer we in deze herfst wandelen door ons mooie en boeiende Drenthe, zullen we zeker ook zo'n zelfde melancholie ervaren, die Vincent wist vast te leggen op het doek. Het gevoel dat je slechts een klein deel bent van dat grote geheel – het besef dat uiteindelijk alles eindig is, en toch..., wat een schoonheid!



Vincents Symfonie

(op melodie van 'Vincent' van Don McLean)

Roel Kleine liet zich inspireren door de schilderijen 'Het onkruidbrandertje' en 'de Turfschuit' van Van Gogh en schreef daarover het onderstaande lied:

Traon van alleman

Op e slorpt deur veen en zaand
Smarten van 't olde laand
Krom staon en 't onkruid in de braand
Stemme van de tied
Van 't groot verveen verdriet
Van de rauwheid van 't bestaon
Kommer bleef, om niet meer weg te gaon

Refrein:

En nou begriep ik hoe
't laand klunk as een melodie
Grauw en gries vol van de miserie
Veur oe een ware symfonie
Toe maar Vincent, toe maar kleur het dan,
Kleur de traon van alleman

Trekschuit van veenoord

Boek vol van de torf an boord
't Broene gold veur rieke man
Verdiend mit zwiet van pettejan
Vrouwluu zeit 't zaod
Op de tied, daar stiet gien maot
Sloven tot 't donker is
Naar 't schamel dak, een schrale dis

Refrein

Veurspel op 't palet

Van een boer 'n vrouwspetret
Van de hei, een plaggekeet
Donkre stee, een bult verborgen leed
Traon van alleman
Op e slorpt deur veen en zaand
Smarten van 't olde laand
Krom staon en 't onkruid in de braand

Refrein

Vaak zitten wij te klagen
Van dit laand, ons levenslot
Dat wij altied mit ons mit zult dragen
Op lichte en op donkre dagen
Oen troost laot ie ons noa op briefpepier
Ie hebt ons laand verheven
Ons volk fier opetekend
Deur Vincent en die Vincent die was hier...

Meer activiteiten in Witte Kerkje

Het Witte Kerkje Gasselte leent zich voor veel meer activiteiten, dan er nu gehouden worden. Momenteel wekelijkse kerkdiensten, trouwerijen, zomer-openstellingen, deelname aan Culturele Open Monumentendag en een enkele keer een concert van een koor en deelname aan een schoolproject.

Door het bestuur van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje en ds. Loes Roersma is daarom het initiatief genomen om als proef het komende jaar een aantal activiteiten te organiseren, gevarieerd en passend bij de mogelijkheden van het gebouw en het dorp. De bedoeling is tot juli 2024 tenminste 5 activiteiten te houden, naast de concerten, die er al plaatsvinden van Tonegido. Zoveel mogelijk op zondagmiddagen. Een eerste opzet:

- Oktober: **Proza, Poëzie en Muziek door Gasselters**” op zondagmiddag 15 oktober: voordrachten van dorpsgenoten en gastschrijvers afgewisseld met saxofoonmuziek van het Saxofoonkwartet (Harmonie).
- November: **Lezing over: natuur, streekhistorie, filosofie en/of ethiek o.i.d.**
- Februari: **Muziek door muziek-studenten en/of conservatorium geschoolde musici.**
- April: In samenwerking met de Stichting Gasselte 40 – 45 op een zondagmiddag een optreden van de **Serenade Sisters en Egbert Meijers** (muziek afgewisseld door teksten over Vrede, Vrijheid, Veiligheid). Vindt plaats in zelfde weekend als de wandeling langs historische plaatsen uit W.O. II.
- Juni: uitvoering van een **“eenakter”** in de kerk door toneelvereniging DES.

Alles nog onder voorbehoud, hou de berichtgeving in de gaten!

De commissie bestaat momenteel uit 4 mensen. Heb je interesse om mee te helpen activiteiten in het Witte Kerkje te organiseren of daarbij hand-en-spandiensten te verrichten: stuur een bericht naar de redactie van *Verbinding*. Hoe meer diverse deskundigheden en achtergronden, draagvlak, inzet en enthousiasme, des te beter zijn we in staat jaarlijks een mooi programma te organiseren in het Witte Kerkje als beeldbepalend en cultureel monument in het dorp.

(advertentie)



Radio Amathusia, een duurzaam geluid uit Gasselte, is misschien wel het duurzaamste radioprogramma van Nederland met veel nieuwtjes en tips.

Door de torenhoge energietarieven is deze omroep voorlopig niet te horen op de 6005 kHz in de zogenaamde 49-meterband, de korte golf.

Enkele collega-omroepen zenden nu echter het programma van Radio Amathusia uit.

Onder meer op zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur via een zogenaamde LPAM-frequentie van Radio TPot, opgericht door Theo Postma, op 918 kHz AM, te ontvangen in een groot deel van Noord-Nederland.

Bovendien is Radio Amathusia iedere woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur te beluisteren via de lokale omroep RTV1 (dé streekomroep voor de Veenkoloniën) op onder meer de frequenties 105.3 en 106.9 FM. Het programma wordt, zoals altijd, tevens uitgezonden

via de webradio van Hollands Palet in Den Haag: iedere zondag van 19.00 tot 20.00 uur met een herhaling op maandag van 13.00 tot 14.00 uur.

De webradio is te beluisteren via www.hollandspalet.nl en ook op de kabel van Den Haag Totaal, op DAB+ in een groot deel van Zuid-Holland én de middengolf via 1485 kHz AM vanuit Zoetermeer.

Op www.amathusia.nl kun je eventuele programmatwijzigingen lezen.

Radio Amathusia is een uniek, kleinschalig, radiostation binnen het media-landschap.

De omroep kan worden gesponsord zonder dat het één cent kost. Helemaal gratis dus. Ga daarvoor naar de site sponsorkliks.com, geef Radio Amathusia aan als te sponsoren doel en koop bij een van de tientallen, betrouwbare, webwinkels.

*Productie, samenstelling en eindredactie:
Geert Wilkens.*

Radio Amathusia is speciale ‘doelgroep-radio’ met toestemming van het Commissariaat voor de Media onder licentienummer 705708.

Open Monumentendag in het Witte Kerkje

Het culturele seizoen 2023-2024 in de gemeente Aa en Hunze wordt op zaterdag 9 september geopend met de Culturele Monumentendag. Dit is een combinatie van de Open Monumentendag en de Culturele Uitdag.

Op deze dag kan men 19 gemeentelijke monumenten, zoals kerken, molens, historische boerderijen en panden bezoeken en de historie ervan beleven. De wethouders Ivo Berghuis en Kiena ten Brink geven om 10.00 uur het startschot bij molen De Juffer in Gasselternijveen.

De Harmonie en Popkoor Session

Bij veel van deze monumenten kunnen de bezoekers genieten van een concert, expositie of theatervoorstelling of meedoen aan een workshop. Ook het Witte Kerkje in Gasselte is op 9 september van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Tussen 16.00 en 17.00 uur is er een optreden van de Harmonie en Popkoor Session.

Evenals voorgaande jaren hebben ongeveer dertig leerlingen van de groepen 5 en 6 van de openbare basisschool De Dobbe foto's gemaakt van het Witte Kerkje. Ze deden dat als onderdeel van een fotografieles vanuit het ICO, samen met twee docenten. De door de leerlingen gemaakte foto's zijn vanaf zaterdag 9 tot en met maandag

18 september bij de kerk te zien. Het gehele programma van de Culturele Open Monumentendag staat op de website: www.aaenhunze.nl/openmonumentendag

Culturele Monumenten Dag
Aa en Hunze

Zaterdag **9** september

Scan de QR-code voor het complete programma

De 19 monumenten zijn GRATIS toegankelijk!
10-17 uur

www.aaenhunze.nl/openmonumentendag

ICO gemeente Aa en Hunze OPEN MONUMENTEN DAG DRENTSE UIT-MAAND

Geboren



Op 16 juli werd **Gijs - Jan** geboren, zontie van Roelof en Mandy van Gerner aan de Gijs is het broertje van Jet.

Op 17 juli werden Mart en Nathalie Mulder,
), verblijd met de geboorte van **Anke Lise**; Zij is het zusje van Hugo en Bram.

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie baby.



Bij het wachten op je zondagse kopje koffie kan je oog tegenwoordig zo maar vallen op een prachtig gemaakt maquette.

De maker van dit miniatuur kerkje in Gasselte is Egbert Schiphouwer (1923-2005), geboren in Gieten en later verhuisd naar Noord-Holland. Op de ambachtsschool heeft hij geleerd voor timmerman, maar is van beroep uiteindelijk net zoals zijn vader elektricien geworden. Na gestopt te zijn met zijn elektriciteitsbedrijf in 1983 verhuisde hij weer naar Gieten en begon in zijn vrije tijd met zijn passie houtbewerking. Gedurende ruim 20 jaar heeft hij verschillende beeldjes, huisjes en kerken gemaakt, waaronder dit kerkje in Gasselte gemaakt in 2002. Hij maakte eerst foto's en tekeningen van de objecten om ze thuis in hout na te maken.

Deze maquette is ons geschonken door de nabestaanden van de maker.



Overleden

Twee stukjes voor de rubriek "Overleden" kwamen door omstandigheden net niet op tijd voor de deadline van het zomernummer, zodat ze helaas nu pas geplaatst kunnen worden. Maar het is zeker niet te laat om deze twee mensen te herdenken.

Op maandag 27 maart hebben we afscheid genomen van **Mw. Aafke Alberdina Huizing** met een afscheidsdienst in het Witte Kerkje in Gasselte. Het was een bijzonder samenzijn waarop Aafke sterk haar stempel op heeft gedrukt. Lang van te voren hebben we deze dienst al samengesteld met de lezing uit de Bijbel, prachtige muziek en veel momenten uit het verleden die Aafke zo dierbaar waren. We stonden stil bij Prediker 2, 1-11 waarin het gaat over nuchtere bescheidenheid en uitbundige veelzijdigheid die ook Aafke tijdens haar leven hebben getekend. Ze was onderwijzeres in hart en nieren en of het nu ging om haar uitgebreide historische kennis, haar brede interesse in de kunst en andere gebieden, zij wist het altijd nauwgezet en op een boeiende manier over te brengen. Zo herinneren zich velen van ons deze bijzondere vrouw die nu niet meer onder ons is.

Aafke is na de afscheidsdienst in het crematorium Cereshof in Stadskanaal gecremeerd en haar as is op 16 juni op het strooiveld bij het Witte Kerkje in Gasselte verstrooid. We wensen de familie veel sterkte, kracht van Boven en fijne herinneringen bij het verwerken van hun verlies nu Aafke er niet meer is.

Op maandag 3 april hebben we in de kerk van Gasselte afscheid genomen van **Dhr. Geert Brussee**. Geert is een tijd lang met veel plezier koster geweest in het Witte Kerkje van Gasselte waar we ook zijn afscheidsdienst hebben gehouden. We lazen Psalm 23, De Heer is mijn herder, een prachtige en heel bekende psalm die gaat over het goede van het leven, dat stand houdt midden in de ellende. De psalm gaat ook over het oeververtrouwen dat wat er ook moge gebeuren we nooit uit de hand van de Allerhoogste zullen vallen. Dit was ook de persoonlijke geloofsbeleving van Geert die hem altijd weer nieuwe energie, kracht en moed gaf om door te gaan. Hij heeft veel lichamelijke klachten en ook ander tegenslagen in zijn leven gekend, maar zijn geloof heeft hem er altijd weer doorheen gesleept. We zijn blij dat in de laatste jaren van zijn leven Gasselte en het Witte Kerkje van Gasselte een belangrijke rol in het leven van Geert en Gerda en ook hun kinderen en kleinkinderen hebben mogen spelen.

Na de afscheidsdienst is Geert in besloten kring in crematorium Cereshof in Stadskanaal gecremeerd. We wensen Gerda, Ben en Jolanda, Justin en Kyran veel kracht van het geloof bij het verwerken van hun verlies.



‘Wij aten veel brood met ei en mijn moeder kon geen luiers kopen voor mijn broertje’.

‘Misschien moet je iets lager mikken’ is het verhaal van Milio van de Kamp. Hij groeit op in een milieu waar regelmatig geen licht of warm water was en waar criminaliteit aan de orde van de dag was. Toch lukt het hem om aan de armoede te ontsnappen en wordt hij uiteindelijk universitair docent en beleidsmaker.

Hij vertelt hoe het verbergen van de schulden jarenlang, dag in dag uit, spanning oplevert die hij voelt tot in zijn botten, alsof hij ligt met een zware steen op zijn borst. Hoe mensen anders naar je kijken. Alsof het wel je eigen schuld zal zijn. Hij wil laten zien hoe scheef ons systeem is maar ook perspectief bieden aan mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Je kan een artikel lezen in de krant, over armoede bijvoorbeeld. Dat kan indruk op je maken. Vaak zal je het ook weer vergeten. Maar als je je onderdompelt in een persoonlijk verhaal dat zo aangrijpend en tegelijk bemoedigend is als dit, dan zal het je lang bij blijven.

Een docent adviseerde hem om iets lager te mikken. Gelukkig heeft Milio van de Kamp daar niet naar geluisterd.

Lees dit boek in één ruk uit en bekijk de wereld met andere ogen!

Bloemenprotocol

Teneinde misverstanden te voorkomen en om het overzichtelijk te houden voor pastorale medewerkers en kerkenraadsleden, kunnen mensen die denken dat iemand voor de bloemen in aanmerking komt, dat kenbaar maken aan een diaken. De naam wordt dan genoteerd. Mensen die in aanmerking komen zijn langdurig of ernstig ziek thuis of liggen ernstig ziek in het ziekenhuis. De leden van de diaconie die dienst hebben, besluiten wie de bloemen krijgen die zondag.



Kopij

voor Verbinding van
december 2023 en januari 2024
ontvangen we graag voor 1 november
per e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van 'omzien naar elkaar.' Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat dit erg op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactieadres: ivdbovenkamp@hotmail.com

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

		<i>Uitgangscollecten</i>	
3 september	mevrouw Anita Kornelis		onderhoud Kerk en Pastorie
10 september	ds. L. Roersma	startzondag	Protestantse Kerk, kinderen en jongeren
17 september	ds. A.L. Verduyn		onderhoud Historisch Kerkhof
24 september	ds. J.C. Vaessen		Zending Syrië (K.I.A.)
1 oktober	ds. L. Roersma	Israëlzondag	Kerk en Israël
	Heilig Avondmaal		
8 oktober	ds. R. de Hoop		Missionairwerk pioniersplek
15 oktober	mevrouw P. de Kruijff		plaatselijk gemeentewerk
22 oktober	ds. L. Roersma		voedselbank
29 oktober	ds. H. Jonker		onderhoud Kerk en Pastorie
5 november	dhr. H.J. Dijkstra		K.I.A. Colombia
12 november	ds. Fr. de Boer		Lillianafonds
19 november	mevrouw M.M. van Vliet		Gemeentewerk
26 november	ds. L. Roersma	Eeuwigheidszond.	Hospice Assen

Het Witte Kerkje heeft 5 gediplomeerde bedrijfshulpverleners.

Bij kerkdiensten en andere activiteiten die door of namens de kerkenraad worden georganiseerd is een BHV-er aanwezig.



Collecten

Datum	rondgang	rondgang	schaal	
	diaconie	K.R.M.		bestemming schaalcollecte
7 mei	87.80	84.40	108.30	Oekraïne
14 mei	31.80	40.10	72.00	diaconie
21 mei	44.30	38.75	74.00	binnenlands diaconaat
28 mei	89.45	70.05	209.88	zondagsschool
4 juni	25.50	31.50	84.20	voedselbank
11 juni	29.52	31.95	50.50	Missionair werk
18 juni	35.00	35.40	74.00	plaatselijk gemeentewerk
24 juni	26.90	29.55	63.50	K.I.A. Colombia
2 juli	36.85	31.50	49.70	onderhoud Historisch Kerkhof
9 juli	37.45	33.85	94.00	Rode Kruis
16 juli	47.12	41.00	64.00	onderhoud Kerk en Pastorie
23 juli	42.85	40.85	110.00	Hospice Stadskanaal
30 juli	42.70	38.70	120.20	plaatselijk gemeentewerk

Ook in deze periode mochten we weer diverse giften ontvangen. We zijn u daar zeer dankbaar voor.



Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Wijk	Contactpersoon	Telefoon
Dorpsstraat	Mevr. G. Ritsema	06-82074509
De Brinken, J. Hugelaan, Grotenend, Esweg, Stationsstraat, Looweg	Mevr. L. Wilkens	564206
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg, Kepselweg	Vacature	564426
Kostvliet, Achterweg, Verlengde Grensweg	Mevr. M. Barhorst	564279
Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat (Bronnegerveen)	Mevr. M. Zwaan	565030
De Hoefslag	De heer J. Tolsma	852390
De Hoefslag 1 t/m 49 (appartementen)	Mevr. J. Hadderingh	564896
Hoogte der Heide	Mevr. J. Hadderingh	564896
Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan	Mevr. M. de Wolde	06-15101388
De Heugte, Thebincklaan, B. Fabritiuslaan, Catharinalaan	Mevr. T. Berkhout	06-52076107
E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan	Vacature	
Henricuslaan, W. Bronningerlaan, J. Cuperuslaan	De heer J. Tolsma	852390
Schulte Alinghlaan	Mevr. M. Pieters-van het Hof	06-23729979
Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad, Markeweg, Molenstraat	Vacature	
Kerkstraat	Mevr. F. Roosien	06-14645492
Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg,	Vacature	
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg	Mevr. E. Tamminga	06-50613876
Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveenschemond	Mevr. H. Speelman	0599-512523
Gieten	Mevr. I. van den Bovenkamp	06-10120067
Drouwen, Borger en overig buitengebied	Mevr. M.J. Berkhoff	564723

Verbinding is een uitgave van
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Nummer
sept. - okt. - nov. 2023

Redactie Verbinding

Ingeborg van den Bovenkamp
(eindredactie)
Tel. 06-10120067
e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Lies Vreugdenhil
Tel. 564107
e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

Elske Tamminga
Tel. 06-50613876
e-mail: elsketamminga@ziggo.nl

**Het volgende nummer
van Verbinding
verschijnt
november 2023**

Kopij mailen naar
e.l.vreugdenhil@planet.nl

Vormgeving en druk:



Grafisch Goed
Dorpsstraat 14
9462 PL Gasselte
info@grafischgoedgasselte.nl
www.grafischgoedgasselte.nl



Gedrukt op papier
afkomstig uit productiebossen.
Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.